

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Je kan alles aan

“Daarom, als jij goed bezig bent in je leven, als je op een voorzichtige manier leeft met de werkelijkheid die er in jezelf is, kan je alles aan. Alle verdriet van de wereld, alle moeilijkheden, alle afschuwelijke dingen kan je aan omdat je het in de handen van God legt, maar op de eerste plaats zal je ook je liefde aan God aanbieden.

Want dat is wat de mens moet tonen, hij moet tonen dat hij God liefheeft, zonder te verwachten dat het een berekende uitwisseling wordt: ‘ik geef dit aan Jou en Jij moet dan iets doen voor mij.’ Zover kan je het niet drijven. Je kan niet bepalen wat God moet doen voor jou, dat is geen liefde.

Je zal dan ook merken, als je werkelijk liefdevol bent, dat je het inderdaad in de hand van God legt, dat je het aan Hem overlaat omdat Hij tenslotte weet en vanuit Zijn liefde weet wat voor jou bestemd is en wat voor jou belangrijk is. Innerlijk brengt dat een enorme rust met zich mee.”

Handwritten signature of M. Morya in blue ink.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 3: ‘Goedheid als uitgangspunt’) © Mayil.com